

25 aug 1895    *La chanson de l'hypertrophique* verschijnt in druk als bijvoegsel van *De Kroniek* (jrg. I no. 35).

*Nieuwe Rotterdamsche Courant*, 27 augustus 1895:

*De Kroniek* van deze week heeft als Bijvoegsel een Liedje uit de Revue Blanche van Augustus, *la Chanson de l'Hypertrophique*, van den dikken jongen, spot der straat, met zijn geel gezicht, zijn wankelenden gang... stil verliefd op de kleine Geneviève ... vroeg bestemd voor het graf waar zijn moeder hem roept... Een brok ordinair straat-leven, een stuk menschen-smart, door Jules Laforgue in woorden, door Alphons Diepenbrock in toon gezet, met véél gevoel voor het fijn uitdrukken, voor wat zoo gewoon is en toch zoo droef.